



*Als tranen een trap konden bouwen  
en herinneringen een brug  
dan klommen we hoog de hemel in  
en brachten we je terug.*

*Met diep verdriet hebben wij van ons  
zien heengaan, mijn geliefde echtgenoot,  
vader en bompa.*

**DE HEER  
GEORGES AELVOET**

echtgenoot van mevrouw Elza Restiaens

geboren te Nukerke op 3 juni 1922 en overleden  
te Ronse op 18 april 2004, gesterkt door het  
Sacrament van de zieken.

In deze dagen rond Pasen hebben wij verwacht en onverwacht afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde echtgenoot, vader en bompa.

Aan hem bewaren wij vele mooie herinneringen.

In dit uur van afscheid willen wij deze herinneringen met elkaar delen. Hierin mogen wij troost en bemoediging vinden, alsook dankbaarheid naar boven laten komen uit het diepst van ons hart omdat wij hem mochten ontmoeten en samen de weg doorheen het leven zijn mogen gaan.

Pa, jij bent nu daar waar wij eens verwacht worden. In ons hart dragen wij u mee en blijven met u verbonden tot wij elkaar eens gaan weerzien.

Wij zullen proberen uw idealen een plaats te geven in ons leven en zorg te dragen voor haar die u zo lief en dierbaar was, ons moeder.

Rust nu zacht en in vrede.

De families Aelvoet, Restiaens, Willems en Meurist danken u voor uw blijken van vriendschap en medeleven en vragen om uw gebed voor zijn zielenrust.

De namis zal worden opgedragen op 5 juni 2004 om 17.30 u.  
in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Nukerke (Maarkedal).



*Wij vergeten je nooit*